

## Vraag het aan Morya



### Maak tijd voor jezelf

“Eén ding dat absoluut noodzakelijk is in je leven is tijd maken voor jezelf. Dat is heel belangrijk.

Besef goed dat je leven aan jou toebehoort. Engageer je leven dus niet in het leven van anderen tenzij je daar je goede redenen voor hebt.

Durf in je eigen leven te staan, durf het te zien en te bekijken. Dit is een groot inzicht. Dan kan je leren hoe het is om bepaalde dingen op orde te stellen. Dit betekent dat je zaken in overeenstemming brengt met wat je zou moeten doen, namelijk de vrede in je eigen hart leren kennen en de rust, de stilte en de kracht ervaren die daar aanwezig is.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”  
(uit hoofdstuk 4: ‘In een bloemenveld vooruitgaan’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 204

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---